



Att vara jourhem åt en före detta hemlös katt, kanske ibland inte blir som man tänkt sig.

Eller rättare sagt, man får vara beredd på att katten kanske inte hoppar upp i knät det första den gör, för att kela.

Vi har tyvärr fått in flera jourhemsansökningar, där man bara önskar sig någon att kela med och inte förstår att man själv ska ge något till katten. Naturligtvis är det underbart att kela med katter och andra djur, men när en katt har varit hemlös, kan den ha med sig alla möjliga erfarenheter som vi inte känner till.

I sämsta fall kan människor ha kastat saker på den och sparkat den, när den sökt kontakt. Därför är det viktigt att man som jourhem åt en före detta hemlös katt, tänker igenom vad det innebär. Kärlek och Tålmod är A och O.

Katten är en individ som du tar på dig ansvar för att ta hand om. Katten kommer inte till dig för att du ska må bra, däremot har DU ansvar för att katten ska må bra.

Naturligtvis hoppas vi att du mår bra av att ta hand om katten, men förstå oss rätt, katten är en egen individ med egna speciella behov, inte bara ett "gosedjur".

Katten önskar sig jourhem, som kan tänka sig att ta hand före detta hemlösa katter, med allt vad det innebär.

Vi pratar givetvis igenom allt som har med jourhemsansvaret att göra och vi finns som backup på telefon och mail, om du behöver råd eller bara vill berätta hur det går för katten.

Vi skriver också ett jourhemsavtal med dig, där både dina och våra åtaganden står med.

Mail: sunne@djurskyddet.se

Jourtelefon: 072-530 73 77