

Årsredovisning 2011



Foto: Istockphoto

Beslutad på årsmöte 2012-03-29

Inledning

Djurskyddet Bohuslän är en ideell förening som startades i augusti 2008.

Föreningen är en del av Djurskyddet Sverige som är Sveriges största djurskyddsförening.

Vi arbetar på olika sätt för att höja kattens status i samhället.

Genom informationsinsatser och kampanjer vill vi verka för att även katter ska bli behandlade med empati och respekt.

Vi tar även hand om och omplacerar hemlösa katter i nya kärleksfulla och varaktiga hem.

Styrelsen

Styrelsen består av sju personer.

Ordförande	Jeanette Holmén
Vice ordförande	Florence Karlsson
Kassör	Kristin Oroug
Sekreterare	Mikaela Nordgaard
Ledamot	Vigdis Alveid
Ersättare	Hans Boklund
Ersättare	Eriqa Lindsten

Styrelsemöten

Sedan årsmötet den 30 mars har 4 protokollförda styrelsemöten hållits, därutöver har informell kontakt hållits inom styrelsen via telefon och e-post.

Inom styrelsens Kattgrupp (Jeanette, Florence och Vigdis) har 2 protokollförda möten hållits.

Informationsspridning

Kommunikationen med medlemmarna har gjorts via nyhetsbrev (två stycken under 2011)

Informationsspridningen har skett via hemsida, via pluggannonser i lokaltidningarna samt via Facebook.

Under året har vi funnits ute på två evenemang:

- Bondens Dag på Backamo, 3 och 4 september där vi informerade om verksamheten samt hade försäljning.

- Kattens Dag, den 26 november där vi hade försäljning, lanserade vår nya kalender samt informerade om vår verksamhet.

Verksamheten

Under 2011 har vi tagit hand om 100 katter varav 61 har fått nya varaktiga hem. Vi har även haft en katt i kattpensionat under en vecka.

Kastreringskampanjer

Vi har under 2011 genomfört en kastreringskampanj i samarbete med Bohusläns

Smådjursklinik. Denna kampanj genomfördes med kastreringsbidraget från Djurskyddet Sverige.

Medlemmar

2011 var medlemsantalet 165 st. medlemmar. (En ökning med 49 st. medlemmar från 2010)

Röster från verksamheten

Ordförande Jeanette Holmén:

"Vi startade Djurskyddet Bohuslän i augusti 2008 och sedan dess har vi omplacerat 133 tidigare hemlösa katter i nya, trygga hem!

I min roll som ordförande bär jag det yttersta ansvaret för vår förening. Detta innebär mycket och hårt arbete och under det här året har vi varit med om motgångar och medgångar.

I september 2011 fick vi vårt verksamhetstillstånd från Länsstyrelsens utökat till att omfatta 100 katter. Vi har nu även tillstånd att ta emot 20 katter om året i kattpensionat. Vi tar då emot katter i pensionat i mån av plats, och man måste vara medlem i Djurskyddet Bohuslän för detta.

Även under detta år har de katter vi tagit emot varit hemlösa sedan födseln, eller under en mycket lång tid. Flera av dessa katter har fötts ute av en hemlös kattmamma och andra har kommit bort från sin ägare eller dumpats. Många av katterna har kommit till oss genom polisen, djurskyddsinspektör eller sociala myndigheter.

Det viktigaste för oss är att se till att katten kommer till ett tryggt hem när den adopteras. Vi ser därför till att den som adopterar katt av oss passar för katten och att katten passar för sitt nya hem. Det är med glädje jag kan meddela att vi under 2011 hittade nya hem åt 61 katter!

En liten solskenshistoria är Gråe **Grålle**, den Norske Skogkattthannen som i flera år varit hemlös och strövat runt i Kungshamn i jakt på någonstans att få kalla hemma. En av våra fina medlemmar gav honom tak över huvudet tills vi fick en plats i ett av våra jourhem. Grålle, ålder okänd, med ärr efter skador och ett trasigt öra och ett medfött, men helt ofarligt fel på ena ögat, hittade sin Ellen till sist och skuttar nu glatt omkring i hennes mysiga hem och trädgård tillsammans med sin absoluta kattbästis i livet, vackra **Frida**. Frida kom till oss 2010 med sina vackra ungar och alla fick de egna hem under 2011.

En av årets höjdpunkter var när Florence, vår vice ordförande, och jag var på Djurskyddets Föreningsdagar i Solna i april. Under middagen berättar Djurskyddet Sveriges ordförande Sven Stensson att vi är vinnare av den utlysta värvningskampanjen av nya medlemmar. Vi ombes att komma fram till scenen för att ta emot vårt pris. Och när vi står där lätt omtumlade överlämnar Sven vinsten på 25000kr till oss! Florence och jag skrattar och gråter av glädje. 25000kr! Dessa pengar räckte till att kastrera, vaccinera, id-märka och registrera nästan 20 katter.

Tack vare de gåvor och bidrag ni medlemmar och andra som stödjer oss skänkt under året har vi kunnat ta emot hela 100 katter i jourhem i år. Med tanke på att varje katt vi har i jourhem kostar i snitt 250 kr i månaden i bara foder och sand, samt att vi veterinärundersöker, vaccinerar, försäkrar, id-märker och registrerar alla katter vi tar in, har vi höga utgifter. Inför Kattens Dag i november kom vi på den optimala idén att låta trycka upp en kalender inför 2012 med bilder på våra katter. Vi kontaktade flera företag och fick ihop hela 17 sponsorer för kalendern. Med dessa sponsorpengar lät vi trycka upp 200 kalendrar som vi lanserade på Bohusläns museum under Kattens Dag. Och det blev en succé som vi kommer att upprepa varje år framöver.

Vi i styrelsen och alla våra jourhem arbetar helt ideellt. Med det ökade antalet katter i jourhem och det ökade antalet adoptioner har flera av oss i styrelsen tillbringat i snitt 8-12 timmar med föreningsarbete per vecka. Vi arbetar alla heltid med våra egna jobb, men med engagemang,

samarbete och vilja av stål kan man åstadkomma mycket! Vi har fortfarande en lång uppförsbacke framför oss innan vi når vårt mål där inga fler katter dumpas och överges i vårt vackra Bohuslän och vi kan öppna vårt efterlängttade katthem! Men, tillsammans är vi starka, och vi ger aldrig upp! Och med stöd från våra medlemmar, jourhem, sponsorer, samarbetspartners, myndigheter och mina fantastiska styrelsekollegor ska vi nå dit!

Vi har ett motto i Djurskyddet Bohuslän; Man får inte vara blyg!

Först ut av katterna att flytta till eget hem 2011 var Fridas son Tage och siste katt att flytta 2011 var vackra Bella.”

Här följer nu en solskenshistoria om lilla Sassi (tidigare Agneta) som fick en alldeles egen familj.

”Hej!

Vi är en familj på 4 personer. Mamma, pappa och 2 döttrar på 11 & 15 år. + katten Tussegumman 7 år.

I början av oktober började vi diskutera om att ev. skaffa en kattunge. Vi hade mist vår gamla katt Misse, i Maj. Hon blev 17 år. Vi sa ”aldrig mer”, vi tog förlusten så hårt... Men så har vi en katt till här hemma, Tussegumman. Vi tyckte att hon blev så ensam. Som sagt, i oktober satt vi framför datorn och letade katt!

Det var inte svårt att bestämma sig för Sassi! (Agneta). Vi föll handlost för henne. Vi skrev ett mail till Jeanette på Djurskyddet. Efter ett par dagar ringde Vigdis upp oss. Vi skulle få tinga henne!!

16 oktober sitter hela familjen i bilen på väg till Bullaren, i spänd förväntan. När vi kommer fram har Vigdis ”fångat in henne” & satt henne i en kattransport. Sassi var nämligen helt skräckslagen. Hon var en mycket rädd och skygg lien pisse, & vi visste att vi skulle få en ordentlig utmaning. Vi åkte hemåt & Sassi sa inte ett pip. Hon bara låg där och darrade. När vi väl var hemma fick Tussegumman nosa på buren där hon satt. Det blev ett fräs som välkomsthälsning! Vi stängde in oss på toa & tog av taket på transporten. Hon låg kvar, såg ut som en darrande rådjursunge. Till sist lyfter Nicolina upp henne i sin famn. Sassi gömmer sitt huvud i Nicolinas armveck. Hon verkar helt paralyserad. Usch, det var tufft... Men hon kvicknar till och får panik!! Hon hoppar uppefter väggarna & piper. Försöker gömma sig bakom toastolen, under badrumsskåpet, till sist lägger hon sig i kattlådan, platt på mage och bara darrar. Vi stängde alla dörrar, & begränsade hennes utrymme till 1 sovrum och toan, där kattlådan står.

Det blev en pipig natt. Vi fick med en filt av Vigdis, under den tillbringade Sassi natten. Men hon hade också ätit av maten vi ställt fram & det kändes som ett gott tecken. Dagarna som följde gick åt till att försöka locka fram Sassi från alla tänkbara gömställen. Hon var så skygg. Vi gjorde en leksak, en uppstoppad tygbit som vi knöt fast i ett snöre. Den blev vår räddning! Hon kunde inte motstå denna leksak. Vi drog den sakta på golvet framför sängen där Sassi låg & tryckte. & helt plötsligt flyger hon fram & börjar busa!! Vilken fart det blev på henne. Vi busade upp leksaken i sängen bland alla kuddar & gosedjur, & Sassi satte efter! Under tiden vi busar nuddar vi henne snabbt med våra händer. Hon skyggar genast tillbaka. Men buset tar överhand. Vi gör om samma procedur gång på gång med mat & vilopausar.

Efter 2 dagar har Sassi lärt sig att våra händer inte är farliga, utan rätt så mysiga! Vi kan alla klappa henne & hon spinner & spinner. Vilken lycka!

Idag är Sassi den mest tillgivna katt vi haft. (vi har haft 4 st). Hon ger oss "attack gos". Då ställer hon sig på bakbenen & fångar våra händer med framtassarna. Sen gosar hon sitt huvud mot handen. Hon är så go!! Spinner så fort vi sträcker fram handen till henne, & stryker sig mot våra ben. Tänk, hon som var så rädd för händer. Nu vet hon att de bara ger kärlek. Hon är också galet busig! Tussegumman tycker väl att vi kan sälja Sassi på blocket... Dom är inte de bästa vänner, men vi kan se att det blir bättre. En dag hittade vi båda katterna sovandes rygg mot rygg. Det såg så mysigt ut. Så det finns hopp. Det kommer troligtvis att bli lättare nu när vi snart kan släppa ut dem båda. (vi ska sterilisera Sassi nu i januari) Tussegumman vill inte gärna gå ut när det är kallt & grått. Det ska vara varmt och gott!!

Allting går... Det krävs bara tid, tålamod & en massa kärlek!!

Hälsningar från familjen Carlsson
Sassi & Tussegumman"

Och med dessa varma ord från familjen Carlsson avslutar vi året 2011 och tackar just dig för ditt stöd och önskar dig ett riktigt gott 2012 ☺

Jeanette

